

Praktische informatie

Wanneer:

Donderdag 30 januari t/m zaterdag 1 februari 2014
Aankomst vanaf 18.00 uur, inchecken,
welkom en koffie
Aanvang: donderdagavond 30 januari om 19.00 uur.
Afsluiting: zaterdag 1 februari om 18.00 uur.

Locatie:

Woodbrooke Hotel en Brasserie Woods
Woodbrookersweg 1
7244 RB BARCHEM
T : 0573 - 44 17 34
E : info@woodbrookehotel.nl
I : www.woodbrookehotel.nl

Over de locatie:

Het Woodbrooke Hotel ligt in een prachtig stil, glooiend landschap in de Achterhoek. De omgeving wordt wel ons eigen Frankrijk genoemd. Het Woodbrooke Hotel is het oudste congrescentrum in Nederland en is recent modern en op natuurlijke wijze ingericht. De gerechten zijn (zoveel mogelijk) biologisch en streekgebonden. *Een heerlijke plek om te filosoferen.....!*

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 tot maximaal 25 personen.

Kosten:

- Eenvoudige eenpersoonskamer: € 185,- per persoon + € 5,- toeristenbelasting + € 175,- cursusgeld = **€ 365,00**
- Luxe tweepersoonskamer: € 205,- per persoon + € 5,- toeristenbelasting + € 175,- cursusgeld (bij een tweepersoonsbezetting) = **€ 385,00**
- Luxe eenpersoonskamer: € 245,- per persoon + € 5,- toeristenbelasting + € 175,- cursusgeld = **€ 425,00**

Inclusief reader, tweemaal ontbijt, tweemaal lunch en eenmaal diner.

Meer informatie:

Telefonisch of per mail bij Corrie Haverkort
M: c.haverkort@hetnet.nl / T: 0575 - 51 16 70

Inschrijven:

Inschrijven bij het Woodbrooke Hotel, telefonisch of per e-mail o.v.v. WIJS-Worden?!



30 januari, 31 januari en 1 februari 2014

Woodbrooke Hotel in de Achterhoek (Barchem)

Drie dagen filosofie in een inspirerende omgeving.

Op zoek naar het verlangen naar wijsheid,
aan de hand van grote filosofen.

WIJS-Worden?!

Tijdens de filosofie-driedaagse **WIJS-Worden?!** gaat het om de volgende vragen:

Hoe krijg ik zicht op een gelukt en zinvol leven?

Hoe volg ik een eigen denkwijze, los van autoriteiten?

Hoe verhoud ik mij tot het maken van morele keuzes en vrijheid?

Het programma

De cursus bestaat uit colleges en uitwisseling in kleine groepen.

De thema's die aan de orde komen:

Dag I: Zelfkennis als basis

Dag II: Geluk als hoogste goed

Dag III: Vrijheid en morele keuzes

Diner Pensant

Een Diner Pensant is een mooi uitgedachte dialoog aan een met zorg gedekte tafel vol heerlijkheden. Tijdens het Diner Pensant op vrijdagavond verdiepen we de verschillende onderwerpen zoals zelfkennis, geluk, vrijheid en morele keuzes door middel van vragen en wisselende samenstellingen aan tafel. En natuurlijk met een goed glas wijn!

Wat biedt de cursus?

- Voeding met betrekking tot kennis en inzicht.
- Zicht krijgen op de vraag naar zingeving.
- Maken van juiste onderscheidingen.
- Taal vinden voor onze verlangens.
- Het leren stellen van de juiste vragen: waar gaat het om?



Aristoteles



Susan Neiman



Michael Sandel

Het verlangen naar wijsheid

Voor wie:

Voor iedereen die WIJS wil worden?!

En voor leidinggevend, ondernemers, docenten, coaches, mediators, hulpverleners. Dus voor ieder die een zodanige positie bekleedt dat kennis van filosofie zeer welkom is.

Na deze cursus is je filosofische kennis (weer) op peil, kun je meepraten en meer nog, zelf eigen denkbewegingen uiteenzetten. Maar bovenal: je krijgt zicht op je eigen verlangen naar wijsheid en deelt dit met anderen.

Spreker/cursusleider:

drs. Corrie Haverkort, filosoof en beeldend kunstenaar



Werkgebieden:

Docent en moderator Kunst en Filosofie o.a.:

- Sabi Centrum voor Kunst en Filosofie, Eefde/Zutphen.
- Zomeracademie Woodbrookershuis-HOVO, 2009-2013
- Academia Vitae Deventer, 2009
- Messiaen Academie/Artez Arnhem-Zwolle, 2008

En verder: Studium Generale Universiteit Tilburg, Vrije Academie Nunspeet, Filosofie café Lochem, Cultuurcafé Lochem, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Lochem, Zeist en Utrecht, en op veel andere plaatsen.

☎ 0575 - 51 16 70 / 06 - 28 12 56 00

✉ c.haverkort@hetnet.nl

🌐 www.linkedin.com/in/corriehaverkort

🌐 www.sabikunstenfilosofie.nl

🐦 @CHfilosofie